

VASTENCONFERENTIES 2023

Borgerhout / Franciscus Xaverius



Ontsteek in ons Uw vlam van daadkrachtige hoop

**Welkom op de vier vastenconferenties 2023
van de lokale kerkgemeenschappen
Franciscus Xaverius en Heilige Drievuldigheid**

Elke generatie, elke mens, elke gemeenschap heeft nood aan een vlam van daadkrachtige hoop. In het gewone en het ongewone van ons leven. Zeker in momenten van wanhoop, van onrecht, gekwetst worden. Zeker in tijden van meer duisternis dan licht. Jezus, de Christus, ontsteekt in ons zijn vlam van daadkrachtige hoop. Rondom ons stappen mensen in het licht, ook Zijn Licht, voorop. Tijdens deze vastenconferenties komen ze bij ons hun vlam van daadkrachtige hoop ontsteken.

Maandag 27 februari 20:00u

Licht op de weg naar het levenseinde

met Myriam De Boer pastor UZA & Naima Alou Issa intercultureel bemiddelaar UZA

Het is voor sommigen niet zo makkelijk om het over 'levenseinde' te hebben. Daarom is het heel goed dat er zorg besteed wordt aan rituelen rond levenseinde. Ze zijn een hulp op een weg die we elk en samen af te leggen hebben. Met Myriam en Naima verkennen we de rituelen voor onderweg.

Maandag 6 maart 20:00u

Licht op de weg van de dialoog en de ontmoeting

met Mariana Hnyp theologe KULEuven en actief in de Universitaire Parochie KULEuven

Onze samenleving is superdivers. Dat stelt ons voor de dagelijkse uitdaging 'vernieuwend samen te leven'. Dialoog en ontmoeting zijn christelijke houdingen om die uitdaging aan te gaan. Mariana (afkomstig uit Oekraïne) licht toe hoe dat kan. Ze deelt haar recente publicatie gratis uit.

Maandag 13 maart 20:00u

Licht achter de tralies

met Marianne Van Geert en de équipe van de gevangenispastoraal Antwerpen

We zijn allemaal goed op de hoogte van overvolle gevangenissen, maar niet altijd over hoe het leven er dagelijks verloopt. Met de équipe van de gevangenispastoraal Antwerpen krijgen we inzicht. Ook hoe zij licht brengen achter de tralies.

Maandag 20 maart 20:00u

Licht voor wie hongert (naar gerechtigheid)

Met Suzy Serneels (Broederlijk Delen) en Guy Beckers (Welzijnsschakels Antwerpen)

'Ik heb honger' is een gewone menselijke uitdrukking. 'Ik blijf op mijn honger zitten' is een onaanvaardbare realiteit voor miljoenen mensen wereldwijd en duizenden in België. Nochtans is er voldoende voedsel. Het bereikt niet elke hongerige maag. Hoe komt dat? Hoe kan dat anders? Suzy en Guy laten hun licht schijnen over honger, voedselzekerheid, voedseloverschotten en voedselbedelingen.

Plaats: Kerk Franciscus Xaverius, Collegelaan 32, Borgerhout.

Openbaar vervoer: Tram 24 Centraal Station richting Silsburg (halte Joe English).

Toegang: 3 euro/avond

De lokalen en het sanitair zijn toegankelijk voor mensen met een beperking.



**Franciscus Xaverius en Heilige Drievuldigheid
zijn lokale kerkgemeenschappen
van de pastorale eenheid Heilige Christoffel**